

Speelbosspel: Vertel een verhaal



Wat fijn dat het boek van de REUZIN is teruggevonden. Dat vindt ze erg fijn.

De REUZIN heeft leren lezen van haar oma en haar moeder. Ze is erg gehecht aan haar boek, want dat staat vol met de meest fantastische verhalen. Als ze klaar is met werken pakt ze vaak haar boek en gaat in haar Speelbosstoel lekker lezen. Soms vertelt ze een verhaal door aan de dieren in het Speelbos. En zij vertellen het weer door aan hun vriendjes. Maar heel vaak klopt het verhaal na verloop van tijd niet meer.

Kun jij dat beter?

Ga met een groepje kinderen in de kring zitten. Iemand bedenkt een kort verhaaltje van een paar zinnen. Vertel dat (zachtjes fluisteren) door aan degene die naast je zit. Die vertelt het opnieuw door aan de volgende in de kring. De laatste in de kring vertelt het verhaal hardop aan de groep.

Is het bij het doorvertellen (veel) veranderd?

Tot ziens in het Speelbos; het is er REUZE gezellig.