

(VOORLEES-)VERHAAL KABOUTERSPEURTOCHT

Wij, van Speelbos Gilze, geloven in reuzen. Dat weet je vast wel. Maar als je in reuzen gelooft, dan geloof je ook in kabouters. Dat kan niet anders.

Nu de winter in aantocht is, zijn de kabouters al wekenlang bezig met het verzamelen van eten. Vooral nootjes en vruchten, want die vinden ze erg lekker. Maar de kabouters verzamelen niet alleen voor zichzelf. Ze zoeken ook

voedsel voor de vogels en andere dieren in het Speelbos, zodat zij in de winter - als het voedsel schaars is- toch lekker kunnen eten.

Voor de vogels vermalen de kabouters de noten en vruchten tot kleine stukjes. Dan doen ze er allerlei geheime ingrediënten bij en maken ze er een pasta van, die wel een beetje lijkt op pindakaas. De pasta gaat in een potje en die potjes hangen de kabouters vervolgens in de bomen. Zo kunnen de vogeltjes er goed bij in de winter.

In het Speelbos zijn vandaag wel 10 kabouters aan het werk. En het zijn niet de eerste de beste. Het zijn allemaal hele bekende kabouters. Zou jij ze kunnen vinden?

En misschien kom je er dan ook wel achter wat ze allemaal verzamelen. .

Zet je speurneus op en ga op pad! Succes!

